



Bid voor de ziel van

de Heer

**JEAN-BAPTISTE HAILLEZ**

weduwnaar van Mevrouw

Valentine Haillez

geboren te Everbeek op 5 december 1886 en overleden in de St Franciscuskliniek van Brakel op 28 april 1975, gesterkt door het sacrament van de zieken.

Terwijl in de natuur de lente openbarst in zon en bloei, is deze oude man vertrokken naar een eeuwige lente, waar de tijd blijft stilstaan, de tranen uit de ogen worden gewist, het weerzien van dierbare wezens wordt gevierd en de vreugde niet meer eindigt. Dat is het roemrijk einde van alwie in geloof heeft geleefd en goed is gestorven; een aards einde maar een eeuwig begin.

Dierbare kinderen, blijft lang en gelukkig leven in liefde met elkander, in vrede met iedereen. Ik dank u voor al wat gij voor moeder en mij hebt gedaan. Gij waart dankbare kinderen, God zal het u lonen.

Bidden wij allen voor onze dierbare afgestorvene: mijn Jezus barmhartigheid.

.....  
**Dr. Modde Everbeek**

De families HAILLEZ, HAILLEZ,  
FOSTIER en VAN BREUSEGEM  
zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.