

† In onze kristelijke hoop bidden wij

voor mevrouw

Juliette Clementine HAILLEZ

echtgenote van de heer

Philemon HERREGODTS

geboren te Vloesberg, de 21 december 1910 en godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek te Geraardsbergen, de 17 augustus 1971, gesterkt in haar geloof en in haar lijden door de genademiddelen van onze Zaligmaker.

—
Wij herinneren ons allen hoe godvruchtig en heilig zij leefde voor God, en hoe zij, die ons nu ontnomen is, uitmuntte door zachtzinnigheid en goedheid jegens haar man en kinderen.

Grote beproevingen heeft onze dierbare overledene in haar leven gekend, maar steeds heeft ze met groot geduld haar kruisen gedragen. Ze kon, door haar tranen heen, nog geloven in een goede God, die haar sterkte in de kommer en zorgen van het leven.

Dierbare echtgenoot, ik verlaat u doch blijf met u verbonden vanuit de Hemel, vanwaar ik Gods mildste zegen afsmeek om u te sterken in uw verdere leven.

Mijn beste kinderen en kleinkind, ik dank u voor de genegenheid en voor de liefdevolle zorgen die ik van u heb mogen ondervinden. Mijn vurigste wens was en is dat u nu eensgezind rond vader voort zoudt leven. Vaartwel, tot weerziens in de Hemel.

Beste bloedverwanten en vrienden, schenkt me allen ook een vurig gebed en bidt God dat Hij mij barmhartig weze.

Druk, Van Nieuwenhove, G'bergen

De families HERREGODTS, HAILLEZ,
PLATENS, VERCLEYEN,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hun betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene*

DANKEN U OPRECHT.