

†

BID VOOR DE ZIELERUST VAN

MEVROUW

Marie, Flore HAILLEZ

echtgenote van de Heer Louis VOLKAERT,

geboren te Brakel-Everbeek op 21 mei 1905 en godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op 28 april 1979, voorzien van de HH. Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Het tegenwoordige leven is ons niet gegeven om te rusten en te genieten, maar om het eeuwig leven waardig te worden door gebed, arbeid en offer. De dierbare overledene is dit tijdens haar leven indachtig geweest, want haar leven was inderdaad een aaneenschakeling van gelovig gebed, zorgende arbeid voor de haren en verduuldig gedragen offer.

Met vertrouwen mogen we vandaag dan ook bidden tot de Heer van leven en dood: « O Heer, moge deze vrouw, die U geloofd heeft en op U gehoopt heeft, de eeuwige rust bezitten als een duizendvoudige beloning.

Beminde kinderen, kleinkinderen, achterklein-kind en familie, nooit kan ik U genoeg bedanken voor uw trouwe liefde en voor uw onverpoosde tedere zorgen. Stelt verder uw betrouwen op de Algoede God en vergeet

mij niet in uw vrome gebeden. Ook U allen, vrienden, burens en kennissen, dank ik oprecht voor uw genegenheid. Vergeet ook gij mij niet in uw gebeden. Moge de Heer mij barmhartig zijn en mij het eeuwig leven schenken in het hemels Vaderhuis.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.

De families HAILLEZ, VOLKAERT, VERCLEYEN,
DE CLERCO,

**danken U oprecht voor uw blijken van
deelname in hun rouw.**

Uitg. Raf. Vandergynst, Everbeek