



Vroom aandenken

aan

## Marty HAILLEZ

zoon van Clery en Linda  
HAILLEZ - BAKAUS

Geboren te Geraardsbergen op 28 maart  
1974 en na smartelijk ongeval overleden te  
Geraardsbergen op 31 augustus 1991.

---

De families : HAILLEZ en BAKAUS

zijn erkentelijk voor Uw bliken van  
deelneming.

*Telkens een jong leven uit ons midden  
wordt gerukt, staan we oeverloos onmachtig  
met ons verdriet tegenover het onaanvaard-  
bare. Lieve Marty, jou zo moeten laten gaan,  
zonder een laatste afscheidswoord, een  
tedere afscheidskus, lijkt ons onmogelijk.  
Mama en papa blijven achter met hun  
bodemloze liefde en de toekomstdromen  
die ze voor jou koesterden.*

*Ook Pedro's bescherming en toewijding kon  
je niet langer in ons midden houden.  
Gods wegen zijn ondoorgrondelijk...*

*Misschien heeft Hij voor jou een heel  
speciaal plekje voorzien en je daarom  
zo vlug naar Hem teruggeroepen.*

*Wij laten je gaan, jongen. Soraya en Margo,  
je nichtjes en je boezemvriend Kris nemen  
gelaten afscheid.*

*Lieve Mémé en Pépé; ik kom niet meer  
langs... ik blijf steeds bij jullie met dankbare  
liefde voor alles wat jullie voor mij deden.*

*Lieve mama, papa, broer, familieleden en  
vrienden, zoek troost in het geloof dat ik bij  
onze Almachtige Vader ben.*

---

Begr. Moulart & Herregodts - G'bergen

---

db druk Geraardsbergen (054) 41 33 62



*Wat vroeger, wat later,  
wij gaan allemaal.  
Die zwak zijn als 'thampje,  
die sterk zijn als staal.*