

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Michel HAILLEZ

echtgenoot van Maria HAESBROEK,

geboren te Everbeek op 25 december 1929
en plots overleden te Brakel-Opbrakel
op 13 januari 1990.

De families

HAILLEZ, HAESBROEK,
GODIJN, DESTERCCKE,
danken U voor de blijken
van kristelijke deelneming.

Namis : zaterdag 3 februari 1990 om 19 u.

« Ik ben de Verrijzenis en het Leven ; al
wie leeft in geloof aan Mij zal in eeuwig-
heid niet sterven ».

Zo bidt de Kerk bij de begrafenis van al
haar kinderen. Zo drukt zij haar geloof uit
in het paasmysterie van de verrijzenis.

Wij geloven dat wij, door het doopsel met
Kristus verbonden, eens ook met Kristus
zullen verrijzen om voor eeuwig te delen
in zijn glorie bij de Vader in de hemel.

Moge deze gedachte hen allen troosten die
treuren om het zo plotse verlies van een
van hun dierbaren.

Wij weten dat wij hier op aarde geen vas-
te woonplaats hebben. Toch treuren we om
dit onverwachte afscheid en wij bidden dat
God hem nu opneme in het eeuwige Vader-
huis.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.

Drukk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel