

Hoe zou ik ooit vergeten u,  
en alles wat gij waart,  
Gij juicht in 't volle leven nu,  
God heeft u trouw bewaard.

---

DANKBAAR AANDENKEN AAN  
**DE HEER**  
**Roger, Gentil, Alfred**  
**HAILLEZ**

weduwnaar van Mevrouw  
**Yvonne BEERENS**

Geboren te Everbeek op 22 mei 1916  
en godvruchtig overleden  
in het Algemeen Ziekenhuis te Ronse  
op 28 juni 1986, gesterkt  
door het Sakrament van de zieken.

---



De families HAILLEZ, SOISSON,  
BEERENS en SERLIPPENS,  
danken U voor de blijken van  
deelneming in hun rouw.

De duurzame overledene die we van-  
daag ten grave dragen was een goede  
echtgenoot en een zorgzame vader. Het  
overlijden van zijn vrouw is hij echter  
nooit te boven gekomen. Het werd  
een lijdensweg en niettegenstaande de  
beste zorgen is hij niet meer mogen  
gezezen.

Dierbare kinderen en kleinkind, nooit  
kan ik u genoeg bedanken voor alles  
wat gij voor mij gedaan hebt. Bidt nu  
tot God dat Hij mij barmhartig weze  
en mij opneme in het Hemels Vader-  
huis tot eeuwige rust en vrede.

Heer Jezus,  
geef hem de eeuwige rust.

---

Druk. A. De Borre,  
Stwg 168 - 9570 Lierde - Tel. (055) 42 20 91