

Met hoop op verrijzenis



**BID OM VREDE VOOR DE ZIEL VAN**

Mevrouw

**VALENTINE HAILLEZ**

echtgenote van de Heer

**Jean-Baptiste Haillez**

geboren te Everbeek op 9 augustus 1887 en opgegaan naar eeuwig leven te Everbeek op 6 december 1971, gesterkt door het sacrament der zieken.

« Krakende wagens lopen het verst » We mogen deze volkse spreuk wel op onze dierbare overledene toepassen. Jaren lang was ze ziekelijk, herhaalde malen stervend, maar telkens opnieuw kroop ze recht met de sterke wil om te leven voor haar man en kinderen. In de laatste jaren heeft ze een wonderbare levensrijpheid bereikt, gelousterd door ziekte en lijden. Ze is dan ook gestorven als een rijpe vrucht die in Gods handen is gevallen.

Vaartwel, beminde echtgenoot, kinderen, kleinkinderen en familie, ik dank u voor de meigevuldige zorgen waarmede ge om mij bekommerd waart. Ik verlaat deze aarde van ellende voor het rijk van vrede. Blijft mij voort beminnen met veel voor mijn zielerust te bidden.

Gij allen, die mijn vrienden waart, weest mij indachtig in uw gebeden.

H. Jozef, patroon van de parochie, bid voor ons.

Druk. Vw A. Modde

De families HAILLEZ-VAN BREUSE-  
GEM en HAILLEZ-FOSTIER  
zijn zeer erkentelijk voor de blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.