

Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven,
Hem zal God zijn vriendschap en zijn liefde geven.

†

ZALIG AANDENKEN AAN
de Heer

ACHIEL HALLAERT

Weduwnaar van Mevrouw

FLAVIE STRUBBE

geboren te Nevele op 11 augustus 1889 en godvruchtig overleden te Brakel-Zegelsem op 1 januari 1972, gesterkt door de heilige Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond van het H. Hart
en van alle andere godvruchtige genootschappen.

Bij het begin van het nieuwe jaar is onze dierbare overledene een nieuw leven ingegaan, rustig en kalm.

Hij hoefde niet beangstigd te zijn voor de dood zoals diegenen die leven alsof er geen God bestaat. Hij had immers eerlijk getracht zijn plichten te vervullen jegens God en de evenmens. Als landbouwer van jongsaf gewend aan het hard werk heeft hij zich geen ogenblik gespaard. Vroeg zijn vrouw verloren, heeft hij zich met al zijn krachten ingezet voor het welzijn en de vooruitgang van zijn gezin. Gedienschtig en goedhartig voor zijn evenmens heeft men nooit tevergeefs op hem beroep gedaan. Voor dit alles heeft God hem gezegend met een schone ouderdom. Nu zal hij, voor al het goede dat hij binst zijn leven gedaan heeft, loon naar werken ontvangen.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik hield toch zoveel van u. Ik ben u dankbaar voor uw oprechte genegenheid en trouwe zorgen, vooral u die mijn laatste levensjaren zo aangenaam hebt gemaakt. Met moeder blijf ik om u begaan bij de Heer. Vergeet gij ons niet in uw gebeden.

Familieleden en goede vrienden, bidt voor mij. Tot weerziens.

De Heer en Mevrouw Frans HALLAERT-WILLE,
en kinderen,

De Heer en Mevrouw René HALLAERT-VANIJZERE
en kinderen,

De Heer en Mevrouw Frans VERHELLE-HALLAERT
en kinderen, zijn kinderen en kleinkinderen ;

De families HALLAERT, STRUBBE, DE BACKER
en VAN DEN DRIESSCHE ;

danken U zeer oprecht voor de blijken van
genegenheid en deelneming in hun rouw en
vooral voor uw vroom gebed.