

†

Gedenk in uw gebeden de ziel van
de Heer

Alfred HANS

weduwnaar van Mevrouw
Zenobie, Odile BIJL.

Geboren te Everbeek op 14 september
1902 en godvruchtig overleden in de
H. Hartkliniek te Geraardsbergen
op 24 maart 1989, voorzien van Kristus
in Zijn HH. Sakramenten.

Hij was 'n stille man die zich best thuis
voelde in alle stilte. Daar is zijn leven
in grote trekken hetzelfde geweest als dat
van zovele mensen die in verborgenheid,
met dapperheid en trouw hun grote stille
taak hebben volbracht en met gewettigd
vertrouwen dit werkstuk aan God kunnen
aanbieden.

Als gelovige mensen weten en geloven wij
dat Goede Vrijdag niet het einde is, maar
dat daarna de verrijzenis van Kristus komt
op Pasen.

Bidden wij dan vol vertrouwen dat de
goede God hem moge opnemen in het
hemels Vaderhuis.

Mijn beste kinderen en kleinkinderen, om-
dat onze verstandhouding zo degelijk was
zal mijn heengaan U des te zwaarder val-
len. Ik dank U om alles wat gij zo ge-
meend voor mij gedaan hebt in goede en
ook in kwade dagen. Met moeder in de
hemel blijf ik voor U twee ten beste
spreken. Vergeet mij niet in uw gebeden.
Familieleden, vrienden en burens, schenkt
mij ook een vurig gebed - dank daarvoor.
Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.
H. Jozef, patroon van de goede dood, bid
voor ons.

De families Hans, Bijl, Bouvry,
Van Lierde,

danken U oprecht voor uw blijken
van kristelijke deelneming.

Rouwleiding Raoul, Brakel
Druk. Devleeschouwer, Brakel