

Heer, geef hem de eeuwige rust.



Dankbare herinnering aan  
jongeheer

**CHRIST HANS**

geboren te Geraardsbergen op 20  
oktober 1968 en er bruusk uit ons  
midden gerukt op 9 juni 1990.

---

De families HANS en GODIJN  
danken U voor uw blijken van  
medeleven en kristelijke deel-  
neming in hun rouw.

Druk. De Vos, Koster, Overboelare - T. 054-411267  
Begrav. V. D. Driessche, Geraardsb. T. 054-412850

Wat ging er in je om,  
toen je wist dat het einde nabij was ?  
Waarom mocht niemand delen in je  
angst ?

Was je te fier of wilde je ons sparen ?  
Toch nam je geen afscheid, in stilte  
zonder tranen.

Je hield van het leven met alle vezels  
van je lichaam.

Je hield van mensen, vrienden, idealen.  
Je gaf je woord, dat blééf gegeven.  
Zonder grootspraak, hielp je iedereen  
zoals je kon.

We zullen je allen missen, je moeder,  
broers, zusters, familie en vrienden.  
Voor ieder van ons was je sterk of  
zacht.

We blijven ons herinneren  
onze Christ  
die nu, ergens... waar... wonen zal.