

Geloofd zij Jezus-Christus !



BID VOOR DE ZIEL VAN
MIJNHEER

Jan-Baptiste-Alois HANSKENS

echtgenoot van

Mevrouw Maria DE VLEESCHAUWER

geboren te St-Blasius-Boekel, de 10 december 1889
en godvruchtig overleden te Zottegem de 23 oktober 1967.

Voorzien van het Sakrament der zieken en de pauselijke zegen.

Lid van de Voortplanting van het Geloof.

Bij dit afsterven verdwijnt uit zijn gezin en uit ons midden een werkzame man verknocht met hart en ziel aan het boerenbedrijf en een goed christenmens trouw aan geloof en kerk.

« De rechtvaardigen zullen eeuwig leven en bij de Heer is hun loon. » (Wijsheid : 5, 16) Zo leert ons de Bijbel. Wie rechtvaardig geeft aan God wat Hem toekomt, en eerlijk is tegenover zijn naaste mag rekenen op de barmhartige goedheid van de Heer. Aldus geniet de duurzame overledene wellicht reeds van het eeuwig leven en loon bij de Heer. Samen met onze Moeder de H. Kerk bidden we hiervoor.

Duurbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, weest me dankbaar indachtig in uw gebed. Spoediger dan verwacht kwam het afscheid, maar God is goed en barmhartig en laat zijn vrienden delen in zijn eeuwig geluk. Mijn kinderen-huisgenoten dank ik in het bijzonder voor de zorgen dag en nacht van mijn laatste levensdagen.

Mijn duurzame zusters, broers en bloedverwanten, hebt dank voor uw genegenheid en gebed.

Aan allen vaartwel en tot weerziens in het hemels Vaderhuis.

H. Maria Koningin van de Rozenkrans, bid voor ons !



Mevrouw Alois HANSKENS-DE VLEESCHAUWER,

Mijnheer en Mevrouw Emiel DEVENYNS-HANSKENS en kinderen,

De familiën HANSKENS, DE VLEESCHAUWER, DE MARTELAERE, VAN DEN DRIESCHE.

Om uw blijk van christelijke deelneming en om uw gebed danken U.