

De Heer is geboren voor alle volken.



BID VOOR DE ZIEL VAN

M E V R O U W

**Margaretha HANSKENS**

weduwe van **Albert VAN DE VELDE**

Geboren te Sint-Blasius-Boekel op 20 november 1895 en er wonende godvruchtig overleden in het Sint-Elisabeth ziekenhuis te Zottegem op 22 december 1982, gesterkt door de H.H. Sakramenten.

Lid van de kristelijke bond der gepensioneerden, van de Confrerie van de H. Margareta en van de voortplanting van het geloof.

Enkele tijd na het overlijden van haar echtgenoot Albert - nu dertien jaar geleden - werd onze dierbare overledene berecht, maar ze kwam haar ziekte goed te boven.

Als een kranige en vredelievende vrouw leefde ze nog vele jaren alleen ... alleen maar niet eenzaam : haar kinderen Clara en André zorgden goed voor haar, en haar geburen - vooral een ge- buur die de boodschappen voor haar deed - en de familie van haar nicht op onze parochie wo- nende vergaten haar evenmin.

Door haar stiefdochter, die in haar prille jaren na het vroegtijdig afsterven van haar moeder zo goed werd verzorgd door haar tweede moeder, werd Margaretha nu op haar beurt met de beste zorgen vertroeteld in haar eigen thuis of in de thuis van haar kinderen.

Moge Margaretha als goed christenmens nu de eeuwige kerstvreugde genieten. Dat wensen wij haar toe en daarvoor bidden we.

Dierbare kinderen Clara en André, uw toewij- ding en zorgen voor mij waren groot. Ik dank u daarvoor hartelijk. Moge de Heer u ervoor be- lonen.

Dierbare kleinkinderen, zusters en verwanten u dank ik eveneens voor uw genegenheid en dienst- betoon, gedenk me samen met de mijnen in uw gebed.

Beste geburen, die eveneens dienstbaar en om mij bekommert waart, mijn dank gaat ook naar u samen met een groet voor mijn medeleden in de K.B.G.

Aan allen vaarwel en tot weerziens in het he- mels Vaderhuis.



Clara en André met hun kinderen,

danken u  
om uw gebeden en blijken van deelneming.

De Belaar