



WIJ GELOVEN IN HET HEENGAAN NAAR
DE VERRIJZENIS VAN

MIJNHEER

Maurits H A N S K E N S

echtgenoot van Mevrouw

Helène VAN WAMBEKE

geboren te Volkegem op 1 maart 1908 en godvruchtig overleden te Gent op 2 november 1968, gesterkt door de genademiddelen van Onze Moeder de H. Kerk en de Pauselijke Zegen. Erelid van de Bond van het H. Hart en andere godvruchtige genootschappen

Oudstrijder en krijgsgevangene van de oorlog
1940-1945

"Heer, geef hen de eeuwige rust". Het klonk voortdurend en zo sereen, op deze ingetogen Allerzielendag. Maar ineens klonk het schrijnend in ons hart, omdat het ons zo diep raakt, daar het gaat om onze geliefde echtgenoot en vader. Vol moed had hij zich overgegeven aan de bewerkingen, die hem moesten helpen om nog vele jaren onder ons te zijn, met zijn onbegrensde goedheid en dienstbaarheid voor de zijnen, vooral voor hen die in nood waren. Vol vreugde was onze hoop, hem weldra terug onder ons te mogen ontvangen als de gevierde en wijze leider van onze familie. Moeder, echtgenote, kinderen en kleinkinderen zijn des te pijnlijker getroffen, omdat hij nu plots, niet meer onder ons zal komen. Alles wordt nu gans anders. Ook voor hem. Want hij werd geroepen door de "Gans Andere", Die oordeelde dat het ogenlik gekomen was voor Zijn

trouwe vriend, om in een gans andere verhouding bij Zich op te nemen, de verhouding van de volkomen Liefde in het volkomen Leven. Met de tijd zal ons geloof in vaders' Geluk de bovenhand nemen en zullen wij ons verheugen in de heerlijkheid, die aan hem is vervuld, zoals aan de "ontelbare menigte" die wij in één feest hebben herdacht. En wij zullen uitzien, vol vreugdevol verlangen om terug bij hem te zijn en, met hem, bij God, in de Eeuwige Rust, het Eeuwige Licht, de Eeuwige Vreugde.

De families HANSKENS, VAN WAMBEKE, LARNO en VAN DEN DRIESSCHE,
danken U voor uw bliken van kristelijke deelneming.

Druk. J. De Vleeschouwer, Nederbrakel.