



Zacht, nederig en vroom zoals ze geleefd had,
is van ons heengegaan

MEVROUW

Emerence HANSSENS

weduwe van de Heer
Jan DANCKAERT

geboren te Letterhoutem op 23 februari 1909 en
vredig ontslapen in het O.-L.-Vrouwziekenhuis te
Aalst op 1 april 1991, gesterkt door de
Ziekenzalving.

Erelid van de Harmonie St.-Martinus.

Echte moeders vallen weinig op bij de omgeving,
maar raken diepst het hart van hun gezin, omdat ze met al hun genegenheid, hun talenten en de oprechtheid van hun hart voortdurend verbonden zijn met man en kinderen. Zo was het ook met onze dierbare overledene : tot op haar hoge leeftijd was ze het aantrekkingspunt van haar kinderen, zelfs na het overlijden van haar echtgenoot. Haar stille pijn bij dit verlies droeg ze onopvallend, terwijl ze dagelijkse kracht zocht in het gebed : een gewoonte die ze van kindsbeen af had meegereggen.

Wanneer haar krachten afnamen, dan hebben haar kinderen in oprechte dankbaarheid en wederliefde voor haar gezorgd : dagelijkse bezoeken ! Daar keek moeder naar uit, gelukkig en fier omdat ze zich zó veilig voelde. Haar huis werd kraaknet onderhouden; geen enkele inspanning leek teveel voor haar kinderen en dat strekt hun ter ere, want dankbaarheid is op onze dagen een zeldzame bloem geworden en elke bejaarde is daar uiterst gevoelig aan.

Opgenomen in het ziekenhuis besepte ze heel goed dat ze niet meer zou terugkeren naar huis, maar hoopvol keek ze reeds uit naar de overtocht bij vader : bij de Heer zouden ze nu samen voor eeuwig gelukkig zijn en daar ten beste spreken voor hun kinderen.

De families : HANSSENS, DANCKAERT, NEUTEN
en VOLCKAERT,

danken U voor uw gebeden en blijken van
deelname in hun rouw.

Begrav. De Pauw Gebr. en Zonen - Oordegem
Druk. De Smet Jan - Oordegem - 091/69.11.74