

Ik sterf niet, ik treed het leven binnen.



**TOT DANKBAAR AANDENKEN AAN**

DE HEER

**Adriën HANTSON**

echtgenoot van Mevrouw  
**Eugenie SCHIETTECATE**

en van Mevrouw  
**Majella DEKENS**

Hij werd geboren te Ronse op 4 augustus 1896  
en keerde in Everbeek St. Jozef terug naar  
zijn Schepper en Verlosser op 28 augustus 1970.

---

Een sterke man, een karaktervolle persoonlijkheid met temperament, wilskracht en werklust, is plots van ons heengegaan. Hij laat een boeiende achter bij allen die van zijn vrolijk karakter hebben mogen genieten in het leven.

Laat zijn gedachtenis voortleven bij allen die hem dierbaar waren.

Goede God,  
Graag bleef ik nog bij mijn familie en vrienden.

Ik zeg U dank om mijn leven  
en om geborgenheid bij mijn liefdevolle vrouw.

Gij hebt mij gezegend  
In vast geloof heb ik U gediend.  
Vol vertrouwen keer ik tot U terug.

De families HANTSON, VAN COPPENOLLE,  
DEKENS en VANDEN HOVE,

danken U om uw gebeden en meelevens.

Uitg. R. Van der Geynst, Everbeek.