



Tot vroom aandenken

aan Mijnheer

FELIX HANTSON

OUDS-TRIJDER 1940-45

geboren te Ronse, op 12 oktober 1909 en er god-
vruchtig overleden op 25 februari 1967,
gesterkt door de H.H. Sacramenten.

Het is alsof deze man, die stil en rustig gans zijn leven voor moeder gezorgd had en bezorgd was geweest, eenvoudigweg het niet meer gewoon kon worden zonder haar. Moeder is gegaan... en hij is haar nu gevolgd. Mochten beiden nu terug verenigd zijn en wel voor eeuwig bij de Almachtige en barmhartige Vader, die de Schepper en de bron is van alle oprechte en zuivere liefde.

Wij geloven immers dat wie getrouw is aan Gods liefdegebod; het leven hen niet wordt afgenomen, maar vervangen en voor de vernietiging van dit aards leven wordt een eeuwige woning gegeven in de hemelen!

Laten wij dus bij deze dubbele beproeving op zo korte tijd niet bitter worden. God had gegeven, hij heeft teruggenomen. Maar zijn liefde blijft, een liefde die ons de levenden op aarde met elkaar steeds dieper binden, indien zij open staan voor zijn genade; een liefde die ons ook verbonden houdt met onze dierbare afgestorvenen. Een liefde die ons sterkt om ons leven verder te richten opwaarts naar God toe en onze eeuwige bestemming.

Dierbare broers en zusters, goede familieleden en vrienden, dank om uw genegenheid, gedenk mij verder in uw gelovig gebed.

Dat hij door Gods barmhartigheid in vrede ruste. Amen.

messiaen, ronse

Mijnheer en Mevrouw Albert CLEMENT-HANTSON, kinderen en kleinkind.

Mijnheer en Mevrouw Albert HANTSON-DEWEERDT en kinderen,

Mijnheer en Mevrouw Marcel BAUWENS-HANTSON en dochter.

De familiën HANTSON en DESCHRIJVER.

*danken U voor uw gebeden en
deelneming in hun rouw.*