



BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

MICHEL HANTSON

Oudstrijder van de oorlog 1940-1945
Vereremerkt met verscheidene eretekens
Rustend secretaris van de mutualiteit
« Bond Moyson »

echtgenoot van Mevrouw

SIMONNE DEMETS

geboren te Ronse op 29 juli 1911
en er schielijk overleden op 4 maart 1982,
gezalfd met de H. Olie « in extremis ».

Een mens is van ons heengegaan...
Onverwacht, plots, discreet zoals hij was.
Een echte mens toch, recht en vrij
verdraagzaam en verfijnd.
Gans zijn leven hulpzaam
ook in somberste dagen
altijd vriendelijk en open,
en toch niet door het leven gespaard.
Een vriend is van ons heengegaan...
Een vriend wiens open glimlach
ons koude hart verwarmde.
Wiens lachende ogen
een bron van levensvreugde waren.
En wiens standvastigheid
ons over onze twijfels hielp.
Vaarwel, mijn vriend!
Vaarwel, mens, mijn Broeder... (S.H.)

Na 'n schoon leven ten dienste van de ande-
ren, begeleiden wij hiermee onze vriend Michel
naar zijn laatste rustplaats. Hij die altijd tijd

Begravenissen R. Devos en Zoon, Ronse

vond om anderen te helpen, wordt nu, door onze
liefde omringd, tot voor de Heer gebracht.

« God, Gij de 'n God van liefde zijt en voor
de bevrijding van de mensen uw Zoon hebt ge-
geven, ontvang in uw hemelse vreugde de ziel
van Michel. Schenk hem uw rust na zijn vele
zwoegen, en sterk en troost allen die hem hier
zoezer zullen missen ».

DAT HIJ RUSTE IN VREDE !

Mevrouw Michel HANTSON,
geboren Simonne DEMETS,

Heer José HANTSON,

Heer en Mevrouw Eddy HANTSON-DELISOIR en
kinderen,

De families HANTSON, DEBOUVRIE, DEMETS en
BAERT,

danken U voor de blijken van deelneming.