

« Wie in Mij gelooft, zal eeuwig leven ».



GEDENK IN UW GEBED

DE HEER

Alberf HAUSTRAETE

echtgenoot van

Mevrouw Zoë VAN MOORLEGEM

geboren te Michelbeke op 21 januari 1916
en schielijk overleden te Oudenaarde
op 11 augustus 1980.

Al is ons hart vol droefheid bij het plotse heengaan van onze trouwe echtgenoot en goede vader, toch vinden wij opbeuring en troost in de zalvende herinnering aan alles wat hij voor ons betekende.

Hij was een goed mens, die hield van de mensen en de dingen rondom zich. Op werk en in ontmoeting met mensen was hij goedhartig en dienstbaar.

Bij dit onverwachte heengaan staan wij sprakeloos en machteloos, maar met vertrouwen op de Heer van alle leven bidden wij dat hij moge voortleven in zijn kinderen en kleinkind, dat hij moge opgenomen worden in het hemelse Vaderhuis.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkind, dit plotse heengaan valt u zwaar. Wees voor elkaar een steun, ik blijf met u verbonden in uw gebed. Ik dank u voor alle genegenheid die ik van u mocht ontvangen.

Mevr. Albert Haustraete - Van Moorlegem,
Dhr. en Mevr. Carlos Herman - Haustraete,
Dhr. en Mevr. Jean Haustraete - Dewolf en kind,
De families Haustraete - Gosseye,
Van Moorlegem - Van Gansbeke,

danken voor de blijken
van genegenheid en deelneming.

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde
Begrafenisondern. p.v.b.a. D'Hondt, Oudenaarde