

Beter is de eeuwige rust in God dan eene langdurige ziekte zonder hoop op genezing.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

HENRI HAUSTRAETE

echtgenoot van

Mevrouw Oda SCHAMP

geboren te St. Kornelis Horebeke,
op 25 Juli 1883 en zeer godvruchtig overleden te
Zegelsem, den 22 Mei 1945, versterkt
door de H. Sacramenten der stervenden.

Lid van 't Genootschap der Xaverianen.

De dierbare afgestorvene was een oprechte kristen in wiens hart geene geveinsdheid of bedrog was te vinden. Hij was godvruchtig, naarstig, vreedzaam, wijs en minzaam van omgang met de menschen. Hij was bezorgd om 't welzijn van zijn vrouw en kinderen. De goede God heeft hem eene zware beproeving opgelegd en die heeft Henri voorbeeldig gedragen, tot het uiterste, zonder ooit te klagen. Hij zag den dood reeds lang tot hem naderen en verlangde verlost te worden van de banden van een gepijnigd lichaam, aan Onzen Lieven Heer zijn vrouw en kinderen aanbevelende. Nu is hij voor altijd gelukkig in den Hemel.

Bemide echtgenoot, mijne kinderen, mijn broers en zusters, ik dank u van harte voor uw goede zorgen bij dag en bij nacht. Leef in vrede met elkander, dient den Heer getrouwelijk, vergeet me niet in uwe gebeden. Dan zie ik u allen voor eeuwig weder in de woning der zaligen.

Heilig Hart van Jezus, ik betrouw op U!
300 dagen afluat.

R. I. P.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel

Zeer gevoelig aan uw blijken van welgemeende deelneming in den smartvollen rouw die ons komt te treffen, bieden wij U onzen oprechten dank.

Mevrouw Henri HAUSTRAETE, geboren Oda SCHAMP,
hare kinderen en kleinkinderen;
De Familiën HAUSTRAETE, SCHAMP, VANDERDONCKT
en DE BLEECKERE.