

De zielen van de rechtvaardigen
zijn in Gods hand,
geen kwelling zal hen raken.



VROOM
AANDENKEN
AAN MEVROUW

MAGDALENA HAUSTRAETE

weduwe van de Heer Roger BAELE

geboren te Michelbeke op 26 november 1918
en overleden te Oudenaarde op 16 juli 1983
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

Het kruis dat moeder de laatste jaren van haar
leven te dragen kreeg, was zwaar en pijnlijk.
Moedig en in gelovige overgave en ver-
trouwen, leerde zij keer op keer de last te
dragen van deze schakel van beproevingen.

Zij was een eenvoudige ingoede vrouw, die
met heel de gevoeligheid van haar hart, zich
gans gegeven heeft in de zelfvergeten zorg
voor de haren.

Zij was gelukkig als ze mild en gediensig
kon zijn voor de anderen.

Wij danken om dit toegewijd bestaan en bid-
den dat de Heer het mag voltooien in de ge-
borgenschap bij Hem.

Dierbare kinderen en kleinkind, uw nooit af-
latende zorg voor mij was ook mijn sterkte
en stille troost. Oprechte dank voor deze
trouwe genegenheid.

Goede familieleden en vrienden, ook u blijf
ik dankbaar voor uw warme vriendschap en
liefdevolle steun.

Blijf mij nu ook gedenken in uw vroom gebed.
Onze-Lieve-Vrouw van Halle, wees mijn toe-
vlucht!

Namis op vrijdag 19 augustus '83 om 18 uur.

Hoer en Mevrouw Gilbert BAELE-ENGELS,
haar kinderen;
Mejuffrouw Anja BAELE,
haar kleinkind;

De families HAUSTRAETE-GOSSEYE en
BAELE-EGGERMONT

danken U voor de blijken van deelneming
in de rouw, die hen treft.

Begrafenissen - Funerarium ALLEGAERT, Oud.