



VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

MARCEL HAUSTRAETE

echtgenoot van Mevrouw

LUCIENNE AELVOET

geboren te Ronse op 12 oktober 1925
en er godvruchtig overleden op 9 januari 1981,
gesterkt door de H. Sakramenten.

Bij het begin van dit nieuwe jaar is ook deze man een nieuw leven binnengegaan. Marcel wist wat werken was. Alles kon hij aan. Zijn leven is er een geweest van taai, onvermoeibare werkzaamheid. In de namiddag van zijn leven kon hij gerust de avond tegemoet zien. Een onverbiddelijke ziekte heeft hem van ons weggehaald.

Voor hen die in Hem geloven heeft de Heer gezegd « Ik ben de verrijzenis en het leven, wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven ».

Daarom durven wij bidden :

Heer zie naar zijn handen
waarmee hij heeft gewerkt
en dienstbaar is geweest voor velen.
Aanvaard zijn goede wil
die trachtte U te vinden in
zijn medemensen.
Dat hij voort mag leven
in het hart en de gedachten
van hen die hij achter liet.

Heer schenk uw dienaar
het eeuwig geluk
van het samenzijn met U
in uw eeuwig leven.

Dierbare echtgenote en zoon, nog lang hadden we kunnen samen zijn. De Heer heeft het anders gewild. Dank voor uw goede zorgen die mijn lijden zoveel hebben verzacht.

En gij allen die mij dierbaar waart, gedenk mij in uw gebed.

Dat de engelen hem geleiden ten paradijze.

Mevrouw Marcel HAUSTRAETE, geboren Lucienne AELVOET,

Jongeheer Yves HAUSTRAETE,

De families HAUSTRAETE, LESENNE, AELVOET
en VANDENDAELE,

danken U van harte

voor de blijken van genegenheid en gebed.

Begraaf. Firma Aelvoet, Ronse