

Ik ben de verrijzenis en het Leven.

GEDENK IN UW GEBED DE ZIEL VAN

DE HEER

OSCAR HAUSTRAETE

echtgenoot van Mevrouw

MARIA DE POORTER

geboren te Michelbeke, op 14 november 1901 en godvruchtig overleden in de St. Franciscuskliniek te Opbrakel, op 5 september 1978, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.



De families **HAUSTRAETE, DE POORTER, GOSSEYE** en **VAN WIENDAELE,**

danken U van harte voor uw blijken van christelijke deelneming in hun rouw.

God heeft ieder mens bestemd voor het geluk en om elkaar gelukkig te maken. In deze korte zin ligt alle streven van Oscar vervat; eenvoudig en edelmoedig koos hij daarvoor de harde en levensgevaarlijke inzet van het mijnwerkersleven. Niets was hem te veel als het maar ging om het welzijn van echtgenote en kinderen.

Met de tijd voor welverdiende rust kwam eveneens de ziekte en het lijdensbed. Hoezeer verlangde hij ernaar samen met zijn duurzame echtgenote nog enige tijd in familieverband hier te mogen doorbrengen; intussen brachten de nodige zorgen hem in het ziekenhuis, waar hij zonder klagen alles verdroeg en dankbaar de deugddoende attentie van ieder bezoek tegenlachte.

Bemide echtgenote, ons gouden jubileum heeft ons veel voldoening gebracht als wij samen de dankbaarheid van gans onze familie mochten ondervinden. Hard moet nu voor U het afscheid zijn. Blijvend zal Ik over U waken bij de Heer opdat Gij bij hem de troost en de steun moogt ondervinden in deze pijnlijke ogenblikken.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, ik twijfel er niet aan dat Gij moeder nu nog met méér liefde en dankbaarheid zult omringen, als ik zie wat Gij voor mij hebt gedaan. Enkel het verlangen naar het eeuwig geluk bij de Vader kan de schaduw van ziekte, lijden en dood verwerken tot een blijvende vreugde, die de Heer alleen kan geven. Daar ligt dan ook het geheim van mijn dankbare blijmoedigheid, waarmee Ik U met gans onze familie mag opwachten op de plaats onzer eeuwige beloning.

Met nog een woord van dank aan allen, ook en vooral aan de zusters en het verplegend personeel van de St. Franciscuskliniek, zeg Ik U: « Vaartwel en tot weerziens op de plaats onzer eeuwige beloning. »

Ten paradijze geleiden hem de engelen.