

+

BID VOOR DE ZIEL VAN

DE HEER

RENE HAUSTRAETE

echtgenoot van Mevrouw

Léonie VAN DEN HAUTE,

geboren te Nederbrakel op 16 augustus
1900 en godvruchtig overleden in de St.-
Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel
op 11 april 1980, voorzien van de HH.
Sakramenten der zieken.

Heer God, Gij hebt deze man gemaakt tot een zichtbaar teken van uw menslievendheid. Om al het goede dat hij gedaan heeft, om al de mensen die hij geholpen heeft zijn wij oneindig dankbaar. Zijn levenswet lag immers in één woord : werkzaamheid. Rusteloos, gewetensvol en graag verricht werk om iedereen te helpen waar hij kon.

Samen met zijn dierbare echtgenote was hij gelukkig met de kinderen die zij grootbrachten en de kleinkinderen die de zon waren van hun levensavond. Bij het vieren van hun gouden bruiloft waren zij samen overgelukkig, de Heer dankend als de Gever van alle goed.

René was een beminlijk en eenvoudig man en daarom werd hij door zovelen echt bemind. Nu hij werd geroepen in de luister

van de Paasdagen nog en op de drempel van de openbrekende lente, nu durven wij hopen en bidden dat de Paasvreugde ook voor hem de rijke beloning zal zijn in het nieuwe leven dat de Heer beloofd heeft aan allen die Hem trouw hebben gediend.

Dierbare echtgenote, dank voor ons gelukkig samenzijn en tot blij weerzien in de hemel; dierbare kinderen en kleinkinderen, blijft houden van mekaar en van uw moeder en grootmoeder.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.

De families HAUSTRAETE, WALRAEVENS,
VAN DEN HAUTE, VAN DER ZWALMEN,
**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel