

*"Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven
hem zal God Zijn vriendschap en zijn liefde geven"*

†
DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

**Elvira, Margeuritta
HAUWSTRAETE**

weduwe van Francois VAN den BORRE

geboren te Zegelsem op 4 oktober 1909 en
godvruchtig overleden in het A.Z.Sint-Elisabeth
te Zottegem op 28 februari 1994,
gesterkt door de HH.Sakramenten der zieken.

Het heengaan van moeder Elvire, treft ons diep in het hart. Wij hadden haar zo graag onder ons gehouden. Zij was een moedige en sterke vrouw en gedurende haar leven gaf zij het beste van zichzelf, niets was haar teveel. Haar heengaan brengt ons veel verdriet omdat ze door niemand kan vervangen worden.

Elvire heeft in haar leven hard gewerkt en het bevinden zeer graag gedaan. Zij heeft immers met haar overleden echtgenoot Francois een leven opgebouwd waarop zij terecht fier mag zijn. Haar hoogste doel was het geluk van haar gezin en haar familie. Als huismoeder en arbeidster heeft zij het beste van zichzelf gegeven.

De liefde waarmee Elvire dit betrachte blijft een voorbeeld voor iedereen. Zij was een goede, vrien-

delijke en gelovige, biddende vrouw, die altijd klaar stond om iedereen te helpen. Zij was een dienstbare en behulpzame vrouw, niet alleen voor haar familie maar ook voor haar medemensen. In nood mocht men steeds op haar een beroep doen en daarom werd ze door allen die haar kenden bemind.

Een mens waar je van houdt, laat je niet graag los. Daarom zullen degenen die Elvire gekend hebben, weten welke leegte ze nalaat. Na een kortstondige ziekte is zij, zonder afscheid te kunnen nemen, plotseling van ons heengegaan. Hard en pijnlijk voor haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen die haar nauw aan het hart lagen.

Liefste moeder, we danken je om je dienstbaarheid en eenvoud. We zullen je missen.

Beste kinderen bedankt voor de vele mooie jaren die we samen in lief en leed doorgebracht hebben. Een woordje van dank aan mijn dochter Francine en schoonzoon Ghislain, die voor mij zeer goed geweest zijn. We hadden het fijn samen.

Zij weze nu met vader voor altijd gelukkig bij de Heer.

O.L.Vrouw, bid voor haar.

De families:

HAUWSTRAETE - VAN den BORRE -
HOEBEKE - SPITAELS,
danken U voor de blijken van medeleven
en gebed.

Namis: op dinsdag 29 maart 1994 om 19 uur.

ROUWL.&DRUKW.B.V.B.A. RAOUL,9660 BRAKEL