

Gelukkig, hij die leeft en sterft, onder de bescherming van Maria.
(H. Alfonsus van Liguorie)

†
BID VOOR DE ZIEL VAN
Mijnheer

Jozef Hauwstraete

echtgenoot van Mevrouw

Anselma Vande Vijver

geboren te Zegelsem, de 22 september 1907 en godvruchtig overleden, te Elst, de 25 mei 1957, gesterkt door de HH. Sakramenten en de pauselijke zegen.

Ik ben uitgegaan van de Vader en in de wereld gekomen, weerom verlaat ik de wereld en ga tot de Vader.
(Jo. 16, 28)

Die woorden door onze goddelijke Zaligmaker tot zijn apostelen gesproken voor zijn Hemelvaart, mag ieder christen mens, die in Gods liefde sterft, tot de zijne maken, want ook hij keert terug tot zijn Schepper en Heiland om daar het eeuwig loon te ontvangen dat God aan zijn getrouwe dienaren beloofd heeft na dit leven.

Jozef berustte in de blijde hoop op het zalig Gods aanschouwen. Hij kende zijn toestand en wist dat zijn slepende en ongeneesbare ziekte hem het leven zou kosten, maar hij vond sterkte in zijn geloof en reeds vroegtijdig bereidde hij zich voor op de grote reis naar d'eeuwigheid. Hij bad en hij vertrouwde op God en op de kracht van de sacramenten; Hij vond de kalmte en de rust die hem sterk mieden bij het dragen van zijn kruis. Grootmoedig heeft hij het offer gebracht van zijn aardse leven, omdat hij overtuigd was in ruil daarvoor het eeuwig leven te ontvangen.

Zijn heengaan baart dan ook geen onrust maar beurt ons op die hem bewenen.

Beminde echtgenote, ik weet wat mijn afscheid voor U betekent en ik begrijp uw smart, wij hebben saamgewerkt, geleden en geofferd voor het welzijn van ons kinderen, spijs uw zwakke gezondheid, hebt gij mij met uw liefde en zorgen omgeven en weekt gij geen stap van mijn ziekbed af. Ik dank U, wees moedig, bid en vertrouw op God, die de bedrukten vertroost, eens

zien we elkaar terug. Mijn teergeliefde kinderen, leeft steeds als goede christenen, bemint elkander, weest de steun van moeder en bid voor vader opdat Gods zegen op U rustte. Geachte familie en vrienden, ik dank U en zeg U vaarwel, bid voor mij dat is alles wat ik nog van u vraag.

Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. afl.)

Zeer getroffen door uw blijken van diep kristelijk medevoelen, bieden U hiervoor hun welgemeende dank,

Mevrouw Jozef HAUWSTRAETE, geboren Anselma VANDE VIJVER en kinderen;

De familiën HAUWSTRAETE, VANDE VIJVER, HOEBEKE en DE PREZ.

Uitg. Van Nederveelde, Dorp, Elst.