

Wel zalig is de sterveling
die nooit in kwade wegen ging
maar die zijn leven dag en nacht
Gods wet bewaard heeft en betracht.

+

VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Jozef HAUWSTRAETE

echtgenoot van Mevrouw Martha Van Haesevelde,

geboren te Zegelsem op 10 januari 1916
en overleden te Oudenaarde op 10 juni 1990.
Gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

—

De wegen van de Heer zijn verscheiden en op
velerlei wijzen doet Kristus zijn ontmoeting met
de kinderen van zijn vader. Op zijn bed is Jozef
verschillende jaren gehecht geweest, als de Heer
aan zijn kruis. Zijn ziel was gelouterd in het
vuur van de lange jaren beproeving.

Met een uitzonderlijk geduld en een bewonderens-
waardige zachtmoedigheid heeft hij jaren lang zijn
leed gedragen. In geloof en offervaardigheid vond
hij steun en sterkte.

Niettegenstaande de ziekte en kwelling leefde
hij mee met de kinderen. Zijn echtgenote heeft
haar man verzorgd en bijgestaan, dag en nacht,

gedurende zovele jaren zonder moe te worden.
Zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
brachten door hen bezoek en vriendschap zoveel
daadwerkelijke liefde.

Wat een vertroosting moet het zijn, voor een
ziek mens onophoudelijk zoveel daadwerkelijke
liefde van zijn naastbestaanden te ondervinden.
En eindelijk is de Heer gekomen. Hij stond klaar
om Hem te ontvangen. Lange dagen en nachten
zijn voorbij.

Martha en mijn kinderen, mijn leed hebt gij
meegedragen, het werd er lichter door. Dank voor
uw toegewijde zorgen. " God zegene U. God
beware U. "

Beminde kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind,
heb dank voor uw kinderlijke allertrouwste liefde.
Wees niet al te bedroefd, ik ben in vrede. Kijk
naar mijn leven, neem daaruit alles wat goed is
en overweeg dat bij uzelf. Vergeef mijn gebreken
en tekorten.

Familieleden, geburen, verpleegsters en allen die
mij enigzins wel hebben gedaan, weet dat ik
u dankbaar ben.

H. Hart van Jezus. ik heb betrouwen op U.

H. Maria, troosteres der verdrukten, bid voor ons.

Namis : vrijdag 13 juli 1990 om 19.30 uur.

Rouwleiding Am. MARROYEN, Brakel

Drukk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel