



DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Maria, Estella HAUWSTRAETE

weduwe van Henri MEERSCHAUT,

geboren te Zegelsem op 18 januari 1917 en
godvruchtig overleden in home « 't Neerhof » te
Brakel-Elst op 6 mei 1992,
voorzien van de HH. Sakramenten.

Het leven biedt de mens vreugden en smarten,
blijde en droeve dagen. Een kristene aanvaardt
beide met dezelfde onderwerping.

Ook voor onze dierbare overledene Edgard, voor
wie we vandaag hier in het bijzonder willen
bidden, was er voorspoed maar ook tegenspoed.
Steeds heeft hij mogen rekenen op zijn trouwe
echtgenote.

Bidden we dat God hem genadig weze voor zijn
tekorten en hem duizendvoudig belone voor het
schone in zijn leven.

Dierbare echtgenote, familie en geburen, dank
om uw vriendschap en denk af en toe nog eens
aan mij in uw gebeden.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.
H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.

De families

HAUWSTRAETE, DELVAEYE,
MEERSCHAUT, HAEGEMAN,

danken U.

Namis : dinsdag 2 juni 1992 om 19 u.

Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel
Druk. Devleeschouwer, Brakel