

God gaf hem ons, God nam hem ons.  
Zijn H. Wil geschiede.



**Gedenk in uw H. Mis, H. Kommunie  
en gebed, de ziel van**

MIJNHEER

**Alfons HEERMAN**

echtgenoot van

**Mevr. Maria Louisa Vandermeulen**

geboren te St-Martens-Lierde, de 1 Augustus 1865  
en godvruchtig in de Heer ontslapen te Overijse,  
de 8 Februari 1955, bediend van de troostmiddelen  
onzer Moeder de H. Kerk.

De ouderdom, bereikt op de weg van de  
rechtvaardigheid, is een kroon van waardig-  
heid.

Zelfs de sterke moet buigen voor de dood,  
en al telt hij vele levensdagen, eens is het  
door God gestelde aantal bereikt.

Glukkig zij, die zich steeds vastgehouden  
hebben aan hun geloof, die opgebouwd heb-  
ben op een vaste hoop, die ernaar gestreefd  
hebben om in de liefde Gods bevestigd te  
blijven.

Bid allen voor mij, met wie ik lief en leed  
heb gedeeld.

Hij leve in de vrede van Christus.

R. I. P.

Mevrouw Alfons HEERMAN, geboren Maria Louisa VANDERMEULEN,  
Mr & Mw Felicien STEVENS-HEERMAN,

Mr & Mw Jan-Baptist STEVENS-HEERMAN, kinderen, schoon- en klein-  
kinderen.

Mr & Mw Henri VEKEMANS-HEERMAN en hun kinderen,

Mr & Mw Albert HEERMAN-WAELKENS en hun kinderen,

De familiën HEERMAN, VANDERMEULEN, VANDENBOSSCHE, DEPREZ,

**danken U innig voor Uw  
deelneming in hun rouw.**

De Plechtige Zeswekenmis zal opgedragen worden in de  
St-Martinuskerk te Overijse, op 23 Maart 1955, om 9 uur.

Drukkerij DeKock, Overijse.