

† BID VOOR DE ZIEL VAN †

## Mijnheer Achiël HEERMAN

echtgenoot van Mevrouw Jeannette DE BLEEKER

geboren te St-Goriks-Oudenhove de 25 augustus 1899  
en aldaar onvoorziens overleden de 4 november 1956.

Gezalfd met het Heilig Oliesel

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.

O groot geheim van de dood, hoe leert gij ons  
wat wij op aarde zijn!

Heer, wie zal er in uw huis wonen? Wie zal er den  
heiligen I erg beklimmen? Die zonder zonden wandelt  
en de gerechtigheid beoefent.

De Heer zegt tot ieder van ons : Ik zal komen als  
een dief in den nacht opdat gij altijd moet bereid  
zijn vóór Mij te verschijnen.

De Heer is barmhartig binst het leven van den mens;  
met langmoedigheid wacht Hij den armen zondaar  
af; maar eens dat de dood is ingetreden, treedt zijn  
strengere rechtvaardigheid op om dezen die van zijn  
geduld en goedheid misbruik maakten voor eeuwig  
te straffen.

O Heer, Gij die niemand verstoort die met rouw-  
moedigheid en nederig hert tot U komt, heb  
medelijden met mij door de verdiensten van Uw  
Heilig lijden en dood.

Duurbare Echtgenote en Kinderen, de Heer heeft mij  
tot Zich geroepen dan wanneer ik hoopte nog menige  
jaren bij U te leven, wij moeten ons onderwerpen  
aan zijn heilige raadsbesluiten. Mogen uw gebeden  
en goede werken mij volgen in het andere leven ten  
teken van uw blijvende liefde en genegenheid.

Mijn Jezus Barmhartigheid

O Schautteet - Zottegem



Mevrouw Jeanette DE BLEEKER,

Mijnheer en Mevrouw Kamiel HEERMAN-DE SUTTER en kinderen,

Mijnheer en Mevrouw Leon DANEELS-HEERMAN en kinderen,

Mejuffer Agnès HEERMAN,

Mijnheer Ghislain HEERMAN,

Mijnheer Sylvain HEERMAN.

De familiën HEERMAN, DE BLEEKER, ROMAN en PIETERS

DANKEN.