

De dood 'n kent geen lied... zij zeisent, immer
wreed en zonder mededogen...



Zalig Aandenken
aan Mevrouw

ALINE HEERMAN

Echtgenote van Mijnheer Fleury HAMAIDE
Geboren te St. Martens-Lierde, de 26 Juni 1931
en godvruchtig overleden te Anderlecht
de 29 Januari 1955.

Voorzien van de laatste H.H. Sacramenten.

Haar laatste daad was ook haar laatste offer, zoals gans haar leven één groots en edel offer was ; een offer van dienstvaardigheid voor allen. Zij is heengegaan als een heldin, zij schonk edelmoedig haar jong en bloeiend leven als losprijs voor een ander leven ; haar offer was volmaakt, haar werk was af.

Haar edel karakter, haar vredige verschijning hebben bij allen die haar kenden een onuitwisbare indruk voor eeuwig ingeprent.

Zij was als een bloem die in volle ontluiking het wereldhuis versierde.

Zo werd ze ons ontrukkt ; haar heengaan is doodsbetroevend, haar nagedachtenis zal eeuwig sterkend, eeuwig troostend zijn.

Dierbare echtgenoot en liefste kleine Michel, die ik nog in mijn armen

mocht koesteren, vaarwel, brengt troost en vrede aan mekaar en aan onze naastbestaanden ; ik blijf over U waken.

Dierbare ouders, broer en zuster, weent niet om mij ; zet moedig verder de opdracht van goedheid, welke gij op aarde te vervullen hebt.

Dierbare schoonouders, grootouders, bloedverwanten en familieleden, troost U en weent niet, eenmaal zien wij allen mekaar terug.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
(300 d. afl.)

O.L. Vrouw van Lourdes, bid voor ons.



De families HEERMAN, HAMAIDE, DE
VOS en BOUDES,

danken U om Uw bliken van
kristelijke deelneming.

Uitg. M. De Vos, St. Martens-Lierde