

" De stilte bewaart mijn laatste wens :  
wees goed voor elkaar "



Aandenken aan MEVROUW

## HILDA HEERMAN

echtgenote van de heer **Leon DANEELS**

geboren te Erwetegem op 27 december 1924  
en godvruchtig overleden in de kliniek St.-Elisabeth  
te Zottegem op 29 juni 1994,  
gezalfd met de H. Olie " in extremis "

Lid van K.V.L.V.

---

Haar echtgenoot, kinderen, kleinkinderen en de  
families : HEERMAN, DANEELS, DE BLEEKER en  
DE POOTER danken U voor uw steun  
in rouw en gebed.

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden.  
Je hebt het ontzettend moedig gedaan.  
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden ?  
En wie kan voelen wat je hebt doorstaan ?

Zonder grote woorden, maar met simpele daden  
gaf zij haar liefde, vriendschap en genegenheid  
aan allen die met haar samenleefden.  
Daarvoor danken wij U Heer !  
Wij zullen je steeds gedenken in onze gebeden.

Mijn lieve man, kinderen en kleinkinderen,  
ik heb van U allen veel begrip en goedheid onder-  
vonden ;  
wat kan ik anders dan U dank zeggen en de wens  
uitspreken met U in liefde verbonden te blijven.  
Leef in eensgezindheid en genegenheid voor elkaar  
en dat God U daarbij moge helpen  
en U bijstaan op uw verdere levensweg.

Beste familieleden en kennissen,  
ik dank U dankbaar voor uw trouwe vriendschap  
en uw gebeden voor mij.

---

Begr. A. Goessens-Govaert - ☎ 054 / 50 11 66  
Druk. W. Leenaert - Erwetegem - ☎ 09 / 360 38 58