



DANKBARE HERINNERING AAN

MEVROUW

MARIA HEERMAN

weduwe van de Heer **REMI DE BORRE**

geboren te St.-Martens-Lierde op 12 januari 1894
en er overleden op 20 februari 1993,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Negenennegentig jaar werd zij. Ze was mooi, altijd weer mooi gekleed als je haar zag. Ze bleef een echte dame, slank, met verzorgde haren. Haar glimlach ontwapende je bij elk ontmoeten. Tot het laatste moment keek zij met heldere ogen, als een open boek zonder geheimen. Een glanzend eeuwfeestboek van aardse weldadigheid en menselijke vriendelijkheid. Ze bleef ten einde toe iets bewaren van verrassing en verwachting in haar minzaam kijken. Zij wende er tenslotte heel even aan om ziek te zijn. Ze liet zich steeds meer helpen. Toen vielen ook haar ogen dicht. Die haar verzorgden en omringden en van haar hielden, weten: 'hoe kostbaar is een kwetsbaar mens!'

Leven is een kunst. Je bent dankbaar om je kinderen, dag en nacht bij jou. Heerlijk is het met Suzanne in huis, het mocht zo blijven duren. Je geniet van kleine Sander op je schoot, van goede mensen over de vloer, terwijl een ander buiten van zonnig weer geniet. Het leven is mooi. Je moet een hart hebben om het op te merken, zoals je ogen nodig hebt om niet achteloos al te vlug voorbij te gaan aan het sneeuw-klokje in je achtertuin. Maria heeft een méér dan

voortreffelijk leven gehad. Gezondheid, werk en welzijn, vriendschap en verzorging, sociale omgang waren voorbeeldig, méér dan een mens verwachten mag. Maria was er dankbaar voor. Zij heeft nooit geklaagd. Ze was een heerlijk gelukkig mens. Geen strenge autoriteit. Een moeder van vrede.

Achterom ligt een wereld van 100 jaar. Die wereld is nieuw voor ons. Wat we weten, is van horen zeggen. Naast de school tot veertien jaar was er de dagelijkse plicht van arbeid. Moeder in de keuken of in de werkkamer bij de naaimachine. De zorg voor man en kinderen. Het heilig gezin van toen. De kerk in het midden. Vooral God in het hart. Het dagelijks gebed. Geloof in God. Er was niets om bang voor te zijn. De deur stond overdag open voor naastenliefde. 's Nachts was er de vredige slaap van de rechtvaardigen.

Wat voorbij is, is altijd bijna niets. Een eeuw is een druppel in de wereldtijd. Het dringt tot je door hoe kort het mooie duurt. Je zoekt een woord, een lied. Je zegt: Grote Dank. Je zingt: Ave Maria. Alles is geschenk geweest.

De families HEERMAN, DE BORRE, LIMPENS en DIERICKX,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41
Begr. - Crem. b.v.b.a. Raoul, Brakel - 055/422449