

Wanneer de Heer komt, vroeg of laat, gelukkig zij die wegklaar staat.

TOT VROOM AANDENKEN AAN

**MEVROUW**

**Marie, Valerie, Clemence Heerman**

echtgenote van de Heer

**Richard LEROY**

geboren te St.-Martens-Lierde, op 11 september 1898 en er schielijk overleden, op 24 januari 1977, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke zegen « In articulo Mortis ».



De families **HEERMAN, VAN TRIMPONT,**  
**LEROY en DE BRAKELEER,**

diep getroffen door uw blijken van kristelijk medeleven, danken U van harte.

Druk. De Vos, St.-Martens-Lierde

Heer, welgemeend danken wij U omdat Gij ons zulk een goede moeder gegeven hebt. Iets van Uw goedheid straalde van haar uit en maakte de thuis zo aangenaam voor echtgenoot, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Iets van Uw Liefde overstraalde haar omgang met gebuurte, vrienden en kennissen. De stille, rustige glimlach op Uw sterfbed, Moeder, dragen wij verder het leven door als de onuitwisbare herinnering aan alles wat Gij voor ons geweest zijt; en als de troostende zekerheid van wat Gij voor ons gaat worden op de plaats uwer Eeuwige eindbestemming.

Bemide echtgenoot, vreugde en smart hebben wij samen gedeeld; wij waren zo gelukkig met gans onze familie. Daarom moet dat plotse afsterven voor U zo pijnlijk zijn. Troost U bij deze tijdelijke scheiding met de gedachte dat Gij al het mogelijke voor mij gedaan hebt, waarvoor ik U dankbaar gedenk bij de Heer.

Mijn beste kinderen, kleinkinderen en vooral gij, kleine Juris en Ruth, weest verder de troost van vader, die Uw genegenheid nu zo nodig heeft; blijft met hem Uw moeder dankbaar gedenken in Uw gebeden, vooral in de Zondagmis.

Familieleden en vrienden, ook U heb ik geen dankbaar vaartwel kunnen toesturen, ook U zal ik dankbaar gedenken tot wij voor eeuwig zullen samen zijn bij de Heer.

Minnelijke Moeder, Maria, wees Gij haar blijvende voorspreekster.