

Ik dank U God
voor de gave van mijn leven,
voor mijn geloof in U
en voor de zekerheid
dat ik na mijn loutering
voor altijd bij U zal mogen zijn.

DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Oscar HEERMAN

echtgenoot van Mevrouw
Elvire VAN DER STICHELEN

geboren te Sint-Martens-Lierde op 16 mei 1904
en godvruchtig overleden in het Stedelijk Ziekenhuis te Geraardsbergen op 8 februari 1989,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.



De families **HEERMAN, VAN DER STICHELEN,**
VAN TRIMPONT,
FONTEYNE en VAN DEN DOOREN,

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91

De goede Oscar heeft ons op Aswoensdag verlaten. « Gij zijt stof en tot stof zult gij wederkeren ». Deze woorden eens tot Adam gesproken herhaalt de kerk tot ieder van ons, en het askruisje dat de priester ons op het voorhoofd tekent, spreekt ons goed verstaanbare taal. Wij zijn niets... even vluchtig en even spoedig verdwenen als de as op ons voorhoofd.

Het leven is kort... Door Gods almacht uit het niets geschapen, door Zijn oneindige liefde die ons in Zijn goddelijk geluk wil doen delen reeds hoog verheven, gaan wij allen toch eerst door de donkere poort van de dood, waar niemand ons begeleiden zal...

Daarom is het van zulk groot belang het Sakrament van de zieken te ontvangen in het begin van onze ziekte. Dan kunnen wij met ons volle verstand een volmaakt berouw hebben over gans ons verleden en ons totaal geven aan de Heer, die ons zal bijstaan in de donkere poort van de dood.

Laten wij deze lieve dode toevertrouwen aan Gods goedheid en liefde. Hij is vertrokken naar een beter leven.

Dierbare echtgenote, dank om uw goede zorgen en genegenheid. Beste kinderen en kleinkinderen, weest de troost van uw moeder en grootmoeder en volgt haar voorbeeld na van vurig geloof en deugdzaamheid.