

Het leven is ons gegeven om God te zoeken;
de dood om Hem te vinden; de eeuwigheid om
Hem te bezitten. P. Nouet.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

Petrus, Eugene HEERMAN

echtgenoot van Mevrouw **Marcella DE VOS**

geboren te Sint Martens-Lierde, de 22 januari
1898 en schielijk overleden te Mater,
de 3 november 1963,

voorzien van het H. Oliesel «in extremis».

Oud-Schepen der gemeente.

—
Enigzins onverwachts, heeft O. L. Heer, die
goede echtgenoot en vader tot zich geroepen.
Zijn Heilige Wil geschiede ! Altijd zou zijn
afsterven te vroeg gekomen zijn, omdat wij zó
veel van hem hielden, omdat zijn leven zó
nauw met dat zijner familie was vergroeid. Het
andenken aan Vader moet ons weerom rustig
maken en levensmoed schenken.

Het is dan ook de schoonste eretitel, die ooit
een mens kan verwerven, een goede echtgenoot
geweest te zijn, en meteen een goede vader.

Beminde echtgenote, dank om uw jarenlange
liefdevolle zorgen en toewijding, moge de Heer
U naar waarde belonen.

Mastin, Ronse.

En gij mijn duurzame kinderen en kleinkind,
mijn vreugde en mijn trots, ik heb uw weder-
liefde zo sterk aangevoeld. Eert uw moeder, zo
blijft gij trouwe kinderen van uw ouders. Tot
weerziens allen die ik liefhad. Bidt God voor
mijn zielezaligheid.

En gij mijn bloedverwanten en vrienden,
draagt verder mijn hartstocht en liefde naar
waarheid, rechtvaardigheid en mijn levensmoed.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.

Mevrouw Petrus HEERMAN, geboren Marcella
DE VOS, zijn echtgenote;
Advokaat en Mevrouw Cyriel HEERMAN-HAEL-
TERMAN.

Mijnheer Fleury HAMAIDE-HEERMAN (†) en kind
Michel,

Mijnheer en Mevrouw Paul DE MEERLEER-HEER-
MAN, zijn kinderen en kleinkind;
Mijnheer Leopold DE VOS-LOMAN (†)

zijn schoonvader;
De familiën HEERMAN, LIMPENS, DE VOS en
LOMAN,

danken U van harte voor de bliken
van genegenheid en gebed.