

BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Achilles Ludovicus Heiremans

GEPENS. N.M.B.S.

echtgenoot van Mevrouw
CAMILLA VAN DENBRUELE

Geboren te Iddergem op 16 juni 1888 en godvruchtig
overleden in de O. L. Vrouwklinik te Aalst
op 2 juli 1967, gesterkt door de genademiddelen van
onze Moeder de H. Kerk

Wanneer er ons iemand ontvalt blijft er altijd een
lege plaats in ons huis en een wondeplek in ons hart.
Wanneer hij goed was zal die plek des te schrijnender
zijn.

Eenvoudig zoals zijn karakter is hij door het leven
gegaan, zijn plicht betrachtend zo goed hij kon.
Altijd tevreden, altijd bereid dienst te bewijzen,
altijd in de bres voor de zijnen.

Als O. L. Heer bij de afrekening zal vragen :
« Wat hebt gij gedaan met de talenten die ik u ge-
geven heb? » zal hij niet moeten blozen.

Dierbare vrouw, kinderen en kleinkinderen en
gij al mijn vrienden, naar best vermogen heb ik
me ingespannen de opdracht te vervullen die God
mij hier had gegeven, Te vroeg is het altijd om
van elkaar weg te gaan maar we weten dat we
niet kwamen om te blijven, Ik dank u uit gan-
ser harte voor de genegenheid en de zorgen die gij
mij bewezen hebt gedurende mijn ziekte. God zal
er u voor belonen. Bidt allen voor mij en zorgt
voor moeder.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De Families

HEIRMANS,
VAN DEN BRUELE,
VAN WAEYENBERGHE en
VAN DE MAELE

danken u voor de blijken van genegen-
heid, hun betoond bij het afsterven
van hun dierbare overledene.

Begrav. De Poorter Rodenbachstr. Denderleeuw