

Heer in Uwe handen beveel ik mijn geest.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

ANNA, CLARA HELLEBAUT,

weduwe van Mijnheer

ISIDOR YSEBAERT,

geboren te Beerlegem, de 24 november 1903

en godvruchtig overleden te Gijzenzele,

de 18 november 1962.

voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.

Als echtgenote vervulde zij trouw en ijverig al hare plichten. Als moeder heeft zij voor een christelijke opvoeding van hare kinderen gezorgd. Als christen vrouw stelde zij steeds God en zijn dienst boven alles. Wat hier of daar nog aan onvolmaakte mag gekleefd hebben aan haar leven, werd gezuiverd en gelouterd door haar lang en afmattend lijden. Zij was gelaten en verduuldig: de Wil des Heren weze gezegend.

Wij kunnen niets anders dan wenen om het verlies van een goede moeder, maar wij moeten vooral den rijkdom van haar voorbeeld en hare liefde gedenken. - Sla niet in den wind wat uw moeder u leerde en prent het voor altijd in uw hart.

Mijn beminde kinderen en kleinkinderen, hebt dank voor al uw genegenheid, voor al uw zorgen. God zal het u lonen. Vergeet me niet in uwe gebeden. Vaartwel ! Tot wederziens bij de Heer waar ik Vader ben gaan vervoegen.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. (300 d. af.)

Drukkerij Lourdault' Oosterzele. - Tel. 70.56.19

Mijnheer en Mevrouw Gaston YSEBAERT-VAN DE VELDE en kinderen ;
Mijnheer en Mevrouw Marcel PRUYT-YSEBAERT en kinderen ;
Mijnheer en Mevrouw Albert VANDERMENSCHBRUGGE - YSEBAERT
en kinderen ;

Mijnheer Daniël YSEBAERT ;

Mijnheer en Mevrouw Pol SAX-YSEBAERT en dochter ;

Mijnheer Robert YSEBAERT ;

De Familie HELLEBAUT ;

De Familie PEDE ;

De Familie YSEBAERT ;

De Familie BRANSWIJCK,

gevoelig voor Uw blijk van deelneming in
hun rouw betuigen U hun innige dank.