



Liefdevol aandenken aan

MEVROUW

Maria Hellebaut

Weduwe van De Heer
Jozef Van de Capelle

Geboren te Erwetegem op
16 mei 1923 en godvruchtig
overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth
op 25 juni 2007,

Begeleid door de gebeden van de H. Kerk.

De familie dankt u voor uw aanwezigheid
en deelneming in de rouw.

Als ik dood ga, huil maar niet.
Ik ben niet echt dood, moet je weten,
het is de heimwee die ik achterliet,
dood ben ik pas als jij die bent vergeten.

En als ik dood ga, treur maar niet.
Ik ben niet echt dood, moet je weten,
het is het verlangen dat ik achterliet
dood ben ik pas als jij dat bent vergeten.

Als ik dood ga huil maar niet.
Ik ben niet echt weg, moet je weten,
het is maar een lichaam dat ik achterliet,
dood ben ik pas als jij mij bent vergeten.

Bram Vermeulen