

Eenmaal zal dit vernederd lichaam weer verrijzen.



GEDENK IN UW GEBED DE ZIEL VAN
MEVROUW

Paula Hellebaut

echtgenote van de heer
DE BOCK ALBERT

geboren te St.-Maria-Lierde op 13 november 1926 en onverwachts naar haar Schepper teruggekeerd te St.-Martens-Lierde, op 18 februari 1970, in het uiterste gezalfd met de H. Olie en voorzien van de Pauselijke zegen in het stervensuur.

« Wat ik tot U zeg, zeg ik tot allen : weest waakzaam ! ». Niet de plotse dood hoeven wij te vrezen, maar wel de dood die ons onvoorbereid aantreft.

Zij was een ijverige vrouw, werkzaam en opgeruimd, een trouwe echtgenote en een goede moeder. Samen met haar man had ze gewerkt voor haar kinderen, haar huis wist ze te maken tot een thuis. Ze hadden samen alles opgebouwd en konden gaan genieten van de vruchten van hun arbeid. En dan plots...

Wij zoeken verloren naar echt blijvend geluk in deze wereld, als wij 't niet zoeken bij God ! Mocht de rechtvaardige Rechter haar lonen om het goede dat ze deed, en genadig weze in 't beoordelen van haar menselijke zwakheden.

Dierbare echtgenoot en kinderen, ik dank U om uw genegenheid en toewijding, blijf mij steunen en helpen over het graf heen, bid voor mij en leef zo dat wij elkaar eenmaal voor altijd weerzien bij de Heer.

Familieleden, vrienden en geburen, bewijs mij die liefdedienst van een vroom gebed en uw deel-

name in de Eucharistieviering, opdat ik weldra moge ingaan in de eeuwige vreugde.
Moge zij rusten in vrede.

Voor uw innige deelneming en
gebeden danken U beleefd :

De families

HELLEBAUT,
VAN DER MOTTEN,
DE BOCK en
GEUNAERT,