

Zalig zijn zij die in den Heer sterven!

Verop.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

### **ROBERT HELLEBAUT**

echtgenoot van Mevrouw

**JULIA VAN WIJMEERSCH**

geboren te Elst, op 20 januari 1910  
en godvruchtig overleden te Oudenaarde, op  
30 september 1960,  
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden

De dood is een winst voor hem die den Heer wel gediend heeft.

De dierbare overledene was een rechtschapen en godvrezend man. Van zijn tederste jonkheid af in de vrees des Heren opgevoed, stelde hij er zijn roem in te wandelen in den eenvoud des harten en de oprechtheid Gods en niet in menselijke wijsheid, maar volgens Gods geboden.

Hij was een voorbeeldige echtgenoot en een goede vader, immer bezorgd voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van vrouw en kinderen. Daarom zal zijn gedenken in zegening blijven.

Dierbare echtgenote, heb moed. Vroeg heb ik U verlaten, misschien wel te vroeg, maar « de mens wikt en God beschikt » en « wat God doet is wel gedaan. » Heb dank voor uw liefde en genegenheid.

En gij, mijn dierbare kinderen, gedenk het genoen van uw vader en toon uw dankbaarheid door voor hem te bidden. Weldra zijn we allen voor eeuwig verenigd in den Hemel.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

J. Van Der Donckt, Kostler, Zegelsem.

Mevrouw Robert HELLEBAUT, kinderen en kleinkind;

De familiën HELLEBAUT, VAN WIJMEERSCH, DE RIDDER en LAFORT;

zijn diep gevoelig voor de blijken van deelneming  
en danken U van harte.