



DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

Victorina HELLEBAUT

weduwe van de Heer Albert Van der Linden

geboren te Elst op 7 juni 1911

en zacht in de Heer ontslapen in het rusthuis
"Home 't Neerhof" te Elst op 27 september 1998,
gesterkt door het ziekensacrament.

Om Uw gebed en blijken van deelneming, danken U:

Armand en Christiane Van der Linden - Maes
Fernand en Suzanne Van der Linden - Valepijn
Lucien en Christine Van der Linden - Haegeman
haar kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen.

Moeder, je was net 4 toen je het grote voorbeeld en
veel liefde moest missen, door het verlies van je
eigen moeder.

Niettemin was je voor ons een liefdevolle moeder.
Bezorgdheid om je gezin en netheid was je passie.
Naast je huishouden paste je jarenlang op grootvader
en daarnaast hielp je vader op ons boerderijtje. Het
deed ons deugd je meer dan een gouden jubileum
gelukkig te zien met vader. De geboorte van elk
kleinkind was een feest voor jou.

Langzaam verzwakte je lichaam en 3 jaar terug kreeg
het een grote schok te verwerken : het plotseling
heengaan van vader

Gelukkig vond je kracht in je Christelijk geloof.
Moe en versleten verkoos je nu bij vader te gaan,
maar in onze gedachten blijf je bij ons.

Bedankt lieve moeder voor wat gij betekende.

Je kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Namis op vrijdag 30 oktober 1998 om 18.30 uur in
de kerk van Sint-Pietersbanden te Nederbrakel.