

H. Hart van Jezus, Uw Rijk kome.



GEDENK IN UW GEBEDEN
DE ZIEL VAN MEVROUW
Maria Elvira HEMMERIJCKX

weduwe van Mijnheer

Joannes BEECKMAN

Lid van de Bond van het H. Hart, van de Boerinnen-
gilde en andere godvruchtige genootschappen.

geboren te Meerbeke op 27 oktober 1892, en aldaar
zacht in de Heer ontslapen op 26 maart 1963, bediend
van het H. Oliesel "in extremis".

Uit een diepgelovige stam ontsproten, heeft deze
waardige vrouw de bloem van het christelijk leven
op anderen overgeplant en heerlijk doen bloeien.

Waakzaam en vol zorg heeft zij haar leven door-
gebracht: in welen wee volbracht zij trouw en op-
recht haar plichten als echtgenote en als trouwe me-
dewerkster in christelijke verenigingen. Goedheid
paarde zij aan sterkte en niettegenstaande het grote
verlies van haar krachten bleef zij steeds geven wat zij
kon aan God en aan de evenmens. Zij was een
voorbeeld van geloof: iedere dag haar Rozenkrans
en haar opgaan naar het huis des Heren, om er ge-
voed te worden met het Brood des levens. Arbeid en
gebed: twee sterke hefbomen, waarmede de gelovige
mens de wisselvalligheden met moed en vertrouwen
overwint.

God heeft haar gespaard van een lange doodstrijd
en haar opgenomen tot teken van Zijn welbehagen na
zonder pijnlijk afscheid van haar geliefden en van de-
ze wereld.

Beminde broeders, zusters en familie, gij die mij
hebt omringd met zoveel genegenheid en dienstvaar-
digheid, hebt dank. Plotseling was mijn heengaan,
maar immer was ik bereid om de poort van het leven
binnen te gaan. Gedenkt mij in uw vrome gebeden.
gij vooral dierbare Zuster, die U hebt toegewijd aan
de Heer. Ik blijf met U verenigd door mijn liefde en
leeft zó dat wij allen zouden verenigd worden in de
oneindige Eeuwigheid van vreugde en vrede.

Maria, Koningin van de Rozenkrans, bidt voor ons,



VOOR DE BLIJKEN VAN
DEELNEMING EN GEBE-
DEN DANKEN:

de familiën

HEMMERIJCKX,
BEECKMAN,
LANGENHAAK,
BEELE.

BEGRAFENISSEN M. GEEROMS, MEERBEKE