

Gelooft zij Jezus Kristus. Amen

+

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

ACHIEL HENAU

echtgenoot van Mevrouw

Bertha HAILLEZ,

geboren te Everbeek op 4 december 1904 en er

overleden op 19 augustus 1963,

Het zware en harde werk in de mijnen en de steengroeven had in deze noeste arbeider diepe sporen nagelaten. Diepe sporen - zijn ziek lichaam dat door steen- en koolstof werd afgebroken, diepe sporen ook in zijn gemoed. Die twee kwalen, de laatste dagen zo op mekaar ingewerkt dat het spijs de beste zorgen toch tot een tragisch ongeluk is gekomen. Hij was geen kerkpilaar, maar ook dat was een merkteken van het mijnwerkersleven. God alleen weet naar waarde te schatten en te oordelen.

Wij mensen worden tot stille overweging en eerbied gebracht wanneer we zien met hoeveel zorg hij zijn gezin en zijn kraaknette woning omgaf.

Daarenboven zal God voorzeker rekening houden met de goede wil en het stil gebed van zijn dienaar, want ook dit is een kenteken van oudere mijnwerkers uit kristelijke gezinnen: zij bidden en blijven bidden. Met des te meer reden mogen wij hopen dat de Heer hem genadig zal wezen.

Laten ook wij bidden:

Heer, wees voor uw dienaar een genadige Rechter, want geen enkel mens kan rechtvaardig bevonden worden bij U, zolang Gij hem geen vergiffenis geschonken hebt van al zijn zonden. Daarom smeken wij U, Heer, veroordeel hem niet die wij U een vertrouwd gebed aanbevelen; wees hem genadig in de eeuwigheid, hij, die gedurende dit

leven getekend was met het zegel van de Heilige Drievuldigheid. Wij vragen het U door Kristus onze Heer. Amen.



De Families

HENAU,
HAILLEZ,
VERPLANKEN,
SOISSON,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. R. Van der Geynst, Everbeek