

†

BID VOOR DE ZIEL VAN  
DE HEER

**Adelson HENAU**

echtgenoot van

**Mevrouw Maria DE BECK**

Hij was geboren te Opbrakel de 28 februari 1897  
en overleed te Ronse de 7 oktober 1974, gesterkt  
door de Genademiddelen van onze heilige  
Moeder de Kerk.

—  
Na een eenvoudig kristelijk leven in vrede en  
goedheid voor de mensen, is hij in vrede heen-  
gegaan naar het Vaderhuis, waarvan Jezus zei  
dat er plaats is voor velen en dat Hij daar een  
plaats ging voorbereiden voor zijn getrouwen.  
Jezus' lijden en dood waren niet de totale mis-  
lukking van zijn leven: zo is ook voor de  
kristen het sterven: de overgang naar de uitein-  
delijke bestemming.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen,  
dank voor uw genegenheid en zorgen; eens zijn  
wij weer samen „waar geen lijden of smart, geen  
geween noch dood meer zullen zijn“.

Laten wij verenigd blijven in de Gemeenschap  
van de Heiligen.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

sanderus

†

UW DEELNEMING IN HET VERLIES  
VAN HEM DIE ONS ZO DIERBAAR  
WAS, SCHONK ONS VEEL TROOST,  
EN UW GEBED WAS EEN KOST-  
BARE HULP VOOR ONZE WEL-  
BEMINDE OVERLEDENE.

WIJ DANKEN U DAARVOOR VAN HARTE

DE FAMILIE