

Een van de grootste gaven, die God aan een kind kan geven is een vrome moeder !

†

Heer, geef in uw goedheid eeuwige rust en vrede aan mevrouw

ANNA HENAU

echtgenote van de heer
Edgard Mincke

Geboren te Oprakel op 6 oktober 1905.
Zacht en vroom overleden alhier op 22 september 1980. Gesterkt door Christus in Zijn Sakramenten en Pauselijke Zegen.

In de oogsttij en dicht bij haar verjaardag is moeder rustig, dankbaar en heel gelaten van ons heengegaan in haar thuis waar ze bijna een halve eeuw geleefd en gewerkt heeft, zo vertrouwd en verkleefd met alles wat haar omgaf. De dood sloot nu haar leven af rijk aan veel verborgen verdiensten. Moge haar liefde in ons voortleven en de Heer die ze voorbeeldig geënd heeft haar binnen leiden in het eeuwige Licht.

Gesproten uit een van die schone Vlaamse gezinnen met veel kinderen, waarop het beoefenen der kristelijke deugden en de noeste arbeid hun stempel hadden gedrukt, is zij opgewassen tot een vrome, huiselijke en plichtbewuste vrouw en moeder. Met moederlijke toewijding heeft ze zich ingezet om haar kinderen in eer en deugd op te voeden. Haar moederhart borg de onuitputtelijke bron van geloof, liefde en

troost, waarin elk kind de kracht vond hun levensideaal te verwezenlijken. Zij was de steun en de opbeurende kracht voor haar werkzame, goede en getrouwe echtgenoot, in de zware taak die hen ieder dag te wachten stond. In alle eenvoud heeft die uitgelezen gave van het kristelijk geloof in haar ziel ontwikkeld en gevoed door gebed en de H. Eucharistie, en die overtuiging aan haar kinderen meegegeven, in onbegrensde edelmoedigheid heeft ze altijd het beste van haar hart en geest aan haar gezin geschonken. Wat een weldaad en welk een wonder! Moeders liefde is het edelste aardse goed en genade een afgrond van goedheid en offer ... Een schatkamer van sterkte en troost, van grenzeloze liefde en geluk. Bij het heengaan van zulke moeders, weent het hart van haar kinderen, omdat ieder kind toch zoveel aan moeder te danken heeft.

Mijn geliefde vrouw en moeder, wij danken U, naast God, voor al uw weldaden van ons leven. Wij zullen uw beeld van zo'n verkleefde en werkzame moeder in ons hart bewaren en zullen U niet vergeten in onze gebeden.

Ten paradijze geleiden U de engelen !...

NAMIS : in St. Martinus te Oprakel op dinsdag 28 oktober te 19 uur.

De families Henau, Mincke,
Haegeman, Dusong
danken U voor uw gebeden en uw bliken van deelneming hun betoond in hun rouw.

Uit. L. Engels, koster, Hemelveedegem