

Zo ging een gediensstige en goedhartige vrouw, een trouwe en liefdevolle echtgenote, een strenge maar vrome moeder haar loon ontvangen bij de Heer.



**HEER GEEF IN UW BARMHARTIGHEID
VREDE EN RUST AAN
MEVROUW**

Augusta HENAU

weduwe van de Heer
Jozef PIETERAERENS

geboren te Opbrakel op 23 november 1894 en er godvruchtig overleden op 3 december 1970, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen in het stervensuur.

Moeders sterven niet zegt St. Augustinus, want zolang men moeders kinderen ziet, zolang zal moeder leven. Daarom is er geen naam, die zoeter en schoner klinkt dan "Moeder" maar er is geen verlies zo pijnlijk als dat van moeder.

Moeder was een toonbeeld van zelfopofferende liefde. Zij was deugdzzaam en rechtschapen, ze muntte uit door een onverpoosde zorg en werkzaamheid zelfs tot op het laatste toe. Ze was eenvoudig en nederig en vol toewijding voor haar kinderen en kleinkinderen. Moeder was diep gelovig en een overtuigd kristen mens. Toen stilaan de hoge jaren kwamen en ze niet meer bekwaam was naar de kerk te komen, was ze gelukkig en tevreden als ze op de hoogdagen O. L. Heer in huis mocht ontvangen.

Laten we samen God danken voor het lange en schone leven, dat vader en moeder samen in lief en leed gedeeld hebben, samen in een

gelukkige en gezegende ouderdom in familie hebben mogen doorbrengen, spijtig het onvermijdelijke moest eens komen. Op 9 juli l.l. werd haar echtgenoot haar ontnomen, die spijs alle zorgen haar gestel ondermijnden en stilaan haar naar het laatste einde voerde. Ze wist het en wachtte kalm en gelaten in volle onderwerping aan de Heer.

Mijn kinderen, schoon- en kleinkinderen, ik heb voor U gedaan wat een moeder doen kon, Ik dank U allen om de liefde, de eerbied en dankbaarheid waarmede ge ons zovele jaren hebt omringd, blijft in liefde en eensgezindheid verenigd en doe zoals ik het U hebt voorgedaan. God zegene en beware U allen. Bereid U voor door een kristelijk leven op de grote ontmoeting van de Heer.

Dierbare familieleden, vrienden en kennissen, aan alles komt een einde, we zijn onder weg naar een beter leven, gedenkt me in uw vrome gebeden. Allen tot weerziens bij de Heer.

De families HENAU, PIETERAERENS, DE
STERCKE en JOURQUIN,

bedanken U oprecht voor uw gebeden
en blijken van kristelijke deelneming.

S. GYSELINCK, Opbrakel.