

Het leven is de kruisbanier
Gescheurd, gevlekt, ontvallen schier
Tot in Gods handen dragen.

G. G.



**BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MEVROUW**

Bertha H E N A U

echtgenote van de Heer

Cyriel HEYSE.

Opbrakel 7-8-1894

Ronse 4-8-1976

Lid van K.V.L.V.

Ze was een goede echtgenote, een voorbeeldige moeder, vol toewijding voor haar gezin. Met haar minzaam en edelmoedig karakter won ze overal vertrouwen en achting. Iedereen was welkom bij haar en altijd had ze een goed woord op de lippen.

Ze leed lange jaren maar zodra de pijn draaglijk werd was ze niemand tot last en vond nog troostwoorden voor anderen!

'k Gelove dat Hij leeft die 't leven schiep en elk verwekken zal die ooit ontslipe en beneen in 't graf te dalen.

'k Gelove dat het loon de werken dekt en onverwijd vergeldt, ja verder strekt dan 's levens wijdste palen.

'k Gelove dat gij, moeder, moegewrocht en moe geleden, eindelijk los gerocht van 's werelds dienstbaarheden in Hem nu rust, in wien gij kristen wierdt en, met geloof en liefde en hoop versierd zijt in Gods rijk getreden.

G. G.

Heb dank, goede man, beste kinderen, lieve kleinkinderen, voor uw onbegrensde liefde en jarenlange toewijding gedurende mijn ziekte. Steun en help nu malkander om mijn weg met genegenheid te kunnen volgen tot de schone voleinding bij God.

H. Hart van Jezus, ons toekome uw rijk.

Namis : zondag 29 augustus te 10 u.

Gez. mis K.V.L.V. : vrijdag 3 sept. te 19 u.

De familie HEYSE-HENAU,

dankt voor uw gebeden en uw deelneming in hun rouw.

Uitg. S. Gijssels, Opbrakel