

Ik ben de verrijzenis en het leven.



In dankbaarheid en liefde gedenken wij

ZUSTER URBANA

(Henau Elisa)

Zij werd geboren te Oprakel 3 mei 1908

Zij werd aan de Heer toegewijd door de
kloostergeloften 1 oktober 1934

Zij ging naar het Vaderhuis terug te
Oprakel, gesterkt door het sacrament
van de zieken 2 april 1996

De Eerwaarde Heer Directeur

De Algemeen Overste en Zusters van Sint-
Franciscus

De families HENAU - VAN DER HEYDEN

danken voor uw gebed en medeleven.

God, Gij hebt haar geroepen tot uw kind, tot uw kloosterlinge; trouw en blijmoedig bleef ze ten einde toe.

Goed als ze was, is ze nu in de goede week heengegaan om met de engelen het alleluia te gaan zingen:
alleluia, Hij is verrezen.

Heer, Gij laat haar niet verloren gaan, want voor U heeft ze geleefd al die jaren; tot U heeft ze gebeden "uw wil geschiede"; voor U heeft ze gewerkt, U erkend in de minsten en de kleinsten, voor wie ze een bijzondere aandacht had.

God, Gij hebt gezien hoe moeizaam maar moedig uw Zoon zijn kruis heeft gedragen; tot U durven wij bidden: leer ons naar het voorbeeld van onze overledene blijgezind door het leven gaan, ook als de strijd zwaar is; genees het verdriet dat achterblijft in ons hart.

God, laat het levensoffer van deze ingoede zuster, verenigd met het offer van Jezus uw Zoon, bijdragen tot onze verlossing en heiliging.