

Gestorven..... om in Kristus te verrijzen.



Bid voor de Ziel

van Mijnheer

EMIEL HENAU

weduwnaar van

MARIE-THERESE BETTESONE

geboren te Oubraker den 24 Augustus 1863
en er overleden den 18 Januari 1953.

Gesterkt door de H. Sacramenten der stervenden-
Jubilaris en Erelid van het Genootschap van de
H. Franciscus-Xaverius,
Lid van de Confrerie en den Bond van het H. Hart.



Heer, Gij hebt hem ons gegeven om ons gelukkig te maken, heden vraagt Gij hem weer, wij geven U hem zonder tegenspraak.
H. Ephr.

De dierbare overledene strekte steeds zijn medeburgers tot voorbeeld. Bezield met oprechten godsdienstzin, vreedzaam van karakter, oprecht en minzaam in zijn omgang, zo werd hij geacht door allen die hem kenden. Met grote zorg leidde hij zijn huisgezin en zijn aandeaken zal zeker in het hart van zijn kinderen gegrift blijven.

De lessen en de deugden welke hij van kindsbeen af waarnam in zijn godsdienstige familie, heeft hij in zijn huisgezin over-

gebracht, in verder leven steeds ontwikkeld en rijke vruchten doen dragen.

Hij was fier en gelukkig een kind aan de Heer te mogen afstaan en toewijden.

Beminde Kinderen, hebt dank voor uw menigvuldige zorgen waarmede gij mij met bijzondere liefde hebt omringd in mijn hoge jaren, denkt aan de voorbeelden, die ik u gegeven heb. Blijft mij gedenken in uw familiegebed, in uw heilige Missen en Communieën, gij vooral mijn dochter-kloosterzuster.

Barmhartige Jesus, geef zijn ziel de eeuwige rust.



De Familiën HENAU, BETTESONE,
en GOSSYÉ ;

Bedanken U oprecht voor
de blijken van medevoelen
in hun rouw.

.....
Nederbrakel Druk. We. O. Surdiacourt