

Vader, in Uw handen beveel ik mijn ziel!



In de vrede van Kristus moge rusten

de Heer

**GEORGES HENAU**

echtgenoot van Mevrouw

Zoë Spitaels

geboren te Everbeek op 25 november 1902. Zijn dood, begeleid met het sacrament van de zieken, in de kliniek van Geraardsbergen op 10 september 1972, was godvruchtig zoals heel zijn leven.

---

Hij heeft gewerkt, zijn plicht volbracht in alle stilte, hij was oprecht voor God en de mensen. Dit zijn de woorden die heel zijn bestaan vertolken. Zoals zijn leven was ook de overgang naar het nieuwe eeuwige leven: rustig en gelaten. Met zijn volle verstand heeft hij tot het laatste ogenblik de dood zien naderen terwijl hij nog droomde van bouwen en geluk bij de zijnen.

Mijn duurzame echtgenote en kinderen, ik dank u voor de genegenheid en steun in de beproevingen die ons de laatste twee jaar bijzonder hebben getroffen. Zoals wij deze samen hebben gedragen, vraag ik dat ook gij mijn heengaan zoudt aanvaarden in ons geloof op verrijzen, wederzien en samen eeuwig gelukkig zijn.

Mijn vrienden en kennissen, ik vraag u om een laatste gunst: bidt voor mij.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust!

De families

HENAU, SPITAEELS, VERPLANKEN  
en DEPREZ

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
kristelijke deelneming en danken U.

---

Druk. Vw A. Modde